

10 mei

**H. Jozef Damiaan De Veuster, priester en kloosterling  
van de congregatie van de Heilige Harten van Jezus en Maria (1840-1889)**

---

**Bij de intrede**

Laten we blij zijn in de Heer omwille van de heilige Damiaan,  
dienaar van God en dienaar van de mensen.

Zijn liefde voor de mensen

en zijn grenzeloze toewijding voor hen die lijden en verstoten zijn  
hebben hem een plaats bezorgd bij de Heiligen. (*P.T. Alleluia*)

(*Op 10 mei: Gloria*)

**Openingsgebed**

Barmhartige Vader,  
in uw dienaar, de heilige Damiaan  
hebt Gij ons een stralend voorbeeld gegeven  
van liefde voor de armen en de berooiden van onze tijd.  
Geef ons op zijn voorspraak de kracht  
om in dienst te staan van allen  
die in deze wereld verlaten en uitgestoten zijn.  
Maak ons tot trouwe getuigen van het hart  
van Jezus, uw veelgeliefde Zoon,  
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,  
God, door de eeuwen der eeuwen.

**Eerste lezing: (Rom. 5, 1- 8 )**

Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome.

Gerechtigd door het geloof  
leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer.  
Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten  
tot die genade waarin wij staan;  
door Hem ook mogen wij ons beroemen  
op onze hoop op de heerlijkheid van God.  
Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen,  
in het besef dat verdrukking leidt tot volharding,  
volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop.  
En de hoop wordt niet teleurgesteld,  
want Gods liefde is in ons hart uitgestort  
door de heilige Geest die ons werd geschonken.  
Want Christus is voor goddelozen gestorven op de gestelde tijd,  
toen wij zelf nog geheel hulpeloos waren.

Je zult je leven niet snel geven voor een rechtvaardige,  
al zou misschien iemand de moed hebben te sterven voor een goed mens.  
God echter bewijst zijn liefde voor ons juist hierdoor  
dat Christus voor ons is gestorven toen wij nog zondaars waren.

**Tussenzang:** Ps. 33:2-3, 6-7, 8-9, 20-21

**Antifoon: (9a): Proef en merk op hoe mild de Heer is.**

De Heer zal ik prijzen, iedere dag,  
zijn lof ligt mij steeds op de lippen.  
Mijn geest is fier op de gunst van de Heer,  
laat elk die het hoort zich verheugen. **Ant.**

Ziet naar Hem op, dan straalt uw gelaat  
en zult ge niet blozen van schaamte.  
Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer  
en redt hen uit hun ellende. **Ant.**

De engel van God legt een schans om hen heen,  
om elk die God vreest te beschermen.  
Proeft en merkt op hoe mild de Heer is,  
gelukkig de mens die zijn heil zoekt bij Hem. **Ant.**

Veel rampen zullen de vrome bedreigen,  
uit elk daarvan redt hem de Heer.  
De Heer zal over zijn beenderen waken  
opdat hij er geen van breekt. **Ant.**

**Alleluia:** *Joh. 10,11*

Alleluia, alleluia.  
Ik ben de goede herder,  
die zijn leven geeft voor zijn schapen. Alleluia.

**Evangelie:** Joh.13,1-5;12-17

Het paasfeest was ophanden.  
Jezus wist dat zijn uur gekomen was:  
nu zou Hij de wereld verlaten om naar de Vader te gaan.  
Voorheen hield Hij al van degenen die Hem in de wereld toebehoorden,  
maar nu zou Hij hun zijn liefde betonen tot het uiterste.  
Het gebeurde tijdens een maaltijd.  
De duivel had inmiddels iemand ertoe aangezet Hem over te leveren:  
Judas, de zoon van Simon Iskariot.

Jezus, die wist dat de Vader Hem alles in handen had gegeven  
en dat Hij van God gekomen was en naar God zou teruggaan,  
stond van tafel op, legde zijn bovenkleden af  
en bond een linnen schort om zijn middel.  
Daarna goot Hij water in een waskom  
en begon Hij de voeten van zijn leerlingen te wassen.  
Hij droogde ze af met de schort om zijn middel  
Toen Hij hun voeten had gewassen  
en zijn bovenkleden had aangetrokken,  
nam Hij weer aan tafel plaats en zei:  
'Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?  
Jullie noemen Mij meester en Heer, en terecht, want dat ben Ik.  
Welnu, als Ik, jullie Heer en meester, jullie voeten heb gewassen,  
dan behoren jullie ook elkaar de voeten te wassen.  
Ik heb jullie het voorbeeld gegeven:  
je moet doen zoals Ik voor jullie heb gedaan.  
Waarachtig, Ik verzeker jullie:  
een knecht is niet meer dan zijn meester,  
en een gezant niet meer dan degene die hem zendt.  
Nu je dat weet: gelukkig ben je als je er ook naar handelt.

### **Gebed over de gaven**

Heer, aanvaard de gaven van uw volk.  
Geef dat wij, die de liefde van uw Zoon vieren,  
ook het voorbeeld navolgen van uw heiligen  
en groeien in liefde voor U en voor elkaar.  
Dit vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

### **Prefatie <sup>i</sup>**

God onze Vader,  
op dit feest (*bij de gedachtenis*) van de heilige Damiaan  
danken wij U met heel ons hart.  
Gij hebt hem geroepen om in het voetspoor van Jezus,  
uw beminde Zoon,  
die gekomen is om te dienen en zijn leven te geven voor velen,  
zichzelf te verloochenen in dienst van de melaatsen.  
Gesterkt door het Brood van Leven in de Eucharistie,  
heeft hij in alles hun leven gedeeld  
tot hij ook zelf als melaatse gestorven is.  
Zo getuigt hij van de kracht van Uw liefde  
die de lijdende mens nabij komt  
om hem uitzicht te geven op volheid van leven.  
Zijn voorbeeld en zijn gebed

wekken in ons het vuur van de liefde  
en zetten ons aan ook ons leven te geven  
opdat de Blijde Boodschap zou verkondigd worden  
aan hen die Gij het meest liefhebt,  
de armen en de verworpenen.  
Daarom verkondigen wij, met de engelen en heiligen,  
uw heerlijkheid: *Heilig, heilig, heilig...*

### **Bij de communie**

Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. (*P.T. Alleluia*)

### **Slotgebed**

Barmhartige God,  
wij danken U voor de gave van het Levensbrood,  
dat Gij ons toereikt in uw Zoon Jezus Christus.  
Schenk ons door Hem de genade U te kennen  
en de kracht uw liefde te verkondigen  
door het getuigenis van ons leven.  
Dit vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

---

<sup>i</sup> Vrije vertaling uit het Frans