

Programma Damiaan Vandaag voor Secundair Onderwijs

🚦 **Werkwinkel ‘The Soul of Kalaupapa (De ziel van Kalaupapa)’**

De prachtige documentaire *The Soul of Kalaupapa* vertelt het verhaal van de bewoners van Kalaupapa, de leprakolonie op Molokaï waar Damiaan 16 jaar heeft gewerkt als missionaris. Het is een documentaire die beklijft en je aan het denken zet. We gaan in discussie over deze film met actuele Damiaanthema's als verbondenheid, dialoog en solidariteit.

🚦 **Werkwinkel ‘Damiaan door kunstenaarsogen’**

Door kunstenaarsogen kijken we naar Damiaan en laten ons inspireren om in zijn voetsporen te gaan. Aansluitend gaan we aan de slag als echte kunstenaars en maken we ons eigen Damiaankunstwerk.



🚦 **Werkwinkel ‘Door de bril van Damiaan’**

We bekijken de dagelijkse actualiteit door de bril van Damiaan en stellen ons de vraag wat Damiaan zou doen.

🚦 **Werkwinkel ‘Schrijven voor een betere wereld’**

We leren hoe Damiaan met de brieven die hij schreef, het leven van zijn zieke vrienden probeerde te verbeteren. We lezen zijn brieven en schrijven ook zelf aan een betere wereld.

Werkwinkel ‘Handen en voeten’

Damiaan gaf handen en voeten aan de Boodschap van Jezus. We ontdekken samen hoe we dat vandaag ook kunnen doen.

Bezinning ‘Damiaan en ik’

In dialoog met Damiaan, hun persoonlijke helden en idolen en met elkaar gaan jongeren op zoek naar wat ze nu eigenlijk echt belangrijk vinden (en wat niet). Momenten van stilte, dialoog en brainstorm wisselen elkaar af tijdens deze bezinning van een halve of een hele dag.

